

De Strijplaan te Honselersdijk

door G.L. Monna

Een beeld uit mijn jeugd: de Strijplaan in Honselersdijk met iepen, wilgen, elzen, pruimenbomen langs de slootjes - waaronder de gele tonnenboer -, boomgaarden, een lange druivenmuur en bloemen.

Voor 1868 liep er een rijslag, een ruitepad, vanaf de 'Middel Broek Wegh' door het land naar de toen geheten 'Naaldwijkscheweg', die in juni 1930 is omgedoopt tot Dijkweg.

Het graven van drie tuinsloten vanaf de Strijp deed het grootste deel van het slag verdwijnen en een 900 m lang nieuw rijslag met uitpad werd aangelegd aan de zuidwestzijde van het land. Een klein deel, vanaf de houten Strijplaanbrug aan de kant van de Dijkweg bleef bestaan. Het werd door de bewoners 'het kleine laantje' genoemd. Bij een oude druivenmuur maakte het pad een bocht naar rechts om uit te komen op het nieuwe slag, waar het naar links afboog.

Tot omstreeks 1920 was dit nog een doodlopende laan. Aan het eind bij de smalle Middelbroekweg stond een groot houten hek. Dit werd alleen op vrijdagmiddag geopend, wanneer Pauw van Schie of zijn zoon Jan uit Naaldwijk het stro, het varkensmeel en de boodschappen rondbracht met paard en wagen.



De Naaldwijkscheweg, nu Dijkweg, met links de dokterswoning en rechts de brug naar de Strijplaan.

De naam 'Strijplaan' werd in 1930 door de laanbewoners voorgesteld; zij konden zich niet verenigen met de voorgenomen naam van 'Dokterslaantje'. Tegenover de toegang aan de Dijkweg stond namelijk al jarenlang de dokterswoning. In de volksmond werd de laan ook

wel het 'Knaapselaantje' genoemd. Het postadres was voorheen Naaldwijkseweg en, voor het laatste gedeelte van de laan, Middelbroekweg.

De naam 'Striijp' is ontleend aan het water dat van de Zweth naar Honselersdijk liep en betekent: smalle strook (land), die naar een ander stuk land leidt. Vergelijk strip en streep. De Striijp 'ofte Schuylsloot' wordt op een kaart van Floris Balthasars uit 1611 als 'de lange Vaert' en op een regiokaart van de landmeter van Delfland, Pieter Florisz. Van der Sallem uit 1651 als 'de vaert genaemt de Striijp' vermeld.

Herinneringen bij velen

Het romantische laantje met zijn sierbomen, kastanjes en eiken, dat in ieder jaargetijde plaats bood aan kozende verliefden en aan ouders die op zondagmiddag door het mooiste laantje van Honselersdijk dwaalden. Achter de muur lagen de aspergebedden. Van het groene loof werd op koninginnedag, 31 augustus, dankbaar gebruik gemaakt voor het uitdossen en versieren met slingers van de erebogen aan het begin van de Honselse straten en van de praalwagens.

Het laantje dat in 1919 gedeeltelijk onder water stond, doordat door de windstilte de molen van de Vlietpolder niet kon malen. Het water kwam steeds hoger te staan, zodat met de schuit de Striijp moest worden overgestoken om via de Hertenaan naar de kerk op de Dijkstraat te kunnen lopen.

Het laantje waar in de jaren dertig in de bocht van de muur een volwassen maar geestelijk niet volgroeide vrouw, 'meissie' genoemd, kerkje en schooltje speelde. Wanneer in de verte een draaiorgel al spelend aan kwam, was zij niet te houden en al huppelend danste zij er achter aan.

De schrik van de Striijplaan was de stoomketelfluit op de tuin van Hein Persoon. Een niets vermoedend wandelend echtpaar met een hondje kreeg de schrik van hun leven, toen geheel onverwachts de fluit begon te gillen: tijd om het werk te hervatten! De vrouw sloeg van schrik de armen om 's mans nek, iets wat je als kind nooit te zien kreeg, laat staan op klaarlichte dag door wildvreemden.

De bewoners van weleer

perceel

- 1 Lou van der Klugt
Cornelis van der Zijden
- 2 Hein Nederpelt ca. 1854 - 1875
Jacobus van der Knaap ca. 1875 - 1905
Dorus Kokxhoorn 1905 - 1930
Louis Kokxhoorn 1930 - 1957
Ber Kokxhoorn 1957 - 1978



- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Arie van Daalen
Jan Scheffers | ca. 1880 - 1900
ca. 1900 - 1915
(afkomstig van de Plaats) |
| | Chris v.d. Knaap
Krijn Rodenburg | ca. 1915 - 1930
1930 - 1978 |
| 4 | Koos van Paassen
Tinus Wubben
Piet H.W. Wubben | ca. 1890 - 1915
ca. 1915 - 1950
1950 - 1978 |
| 5 | Hein Persoon
Arie Persoon | ca. 1915 - 1950
1950 - 1978 |
| 6 | Baldewijn van Zwieten
Willem van Zwieten | 1910 - 1950
1950 - 1978 |
| 7 | Koos Thoen
Hein Vollebregt
Piet Janssen Hzn. | ca. 1870 - 1895
1896 - 1930
1930 - 1978 |
| | | (t.b.v. zoon - zwarte - Kees) |
| 8 | Arie van Vliet
Kees A.J. Wubben | 1890 - 1930 (pachter)
ca. 1930 - 1978 |
| 9 | Johan de Bruin | 1856 - 1930 |
| | | (verhuurd aan Kees Visser
en zonen Leen en Dirk) |
| 10 | Henk Jansen Jzn.
Johan de Bruin | 1930 - 1981
1856 - 1930 |
| | | (verhuurd aan Kees Visser, onder-
verhuurd aan Maarten Prins Pietzn.) |
| 11 | Kees Jansen Jzn.
Jan Nederpelt
Hein Janssen Janzn.
Jan P. Janssen Heinzn. | 1930 - 1981
1856 - 1878
1878 - 1910
1910 - 1960 |
| | | (vanaf 1950 zoon Klaas
medefirmant) |
| | Klaas Janssen Janzn. | 1960 - 1979 |

12	Jan Nederpelt	1854 - 1876
	Jan Janssen	1876 - 1910
	Piet J. Janssen Heinzn.	1910 - 1961
		(vanaf 1947 2/3 gedeelte eigendom van zoon Piet J.)
	Kees H. Janssen Pietzn.	1961 - 1984

De percelen 5 en 8 waren eigendom van Adrianus Pijnacker Hordijk, zoon van Ary Pijnacker Hordijk die burgemeester van Naaldwijk is geweest.

De percelen 9 t/m 12 waren tot 1854 eigendom van Jhr. E. van Rijckevorsel. De percelen 9 en 10 werden daarna eigendom van Johan de Bruin, oom van wijlen Chris J. de Bruin (102 geworden!).

Op perceel 6 stond een dubbele woning.

Gedeelte B werd bewoond door Koos Thoen, een priesterstudent die Zouaaf¹ is geworden.

Gedeelte A werd bewoond door Arie van Vliet. Deze liep altijd met een zwarte zak over zijn schouder, wat hem de bijnaam 'Aai Zak' bezorgde. Hij zwierf vooral in het donker door de omgeving. Een vreemde, ondoorgroendelijke man, die zijn tuin verwaarloosde en als bijverdienste een dekbok had.

Na hem woonde hier Hein Vollebregt. Van 1931 tot 1933 woonde in dit wit-crème-achtige gedeelte van het huis de familie W.H.C. Belleurs, vanaf 1933 Janus van der Voort en daarna tot 1938 Harrie Strik.

De Strijplaan, haar woningen en tuinen werden opgeslokt door de toen nog geheten 'Coöperatieve Centrale Westlandsche Snijbloemenveiling' (C.C.W.S.), sinds 1927 aanwezig op Honsels grondgebied.

In 1978 verdwenen de percelen 1 t/m 9.

In 1979 perceel 11.

In 1981 perceel 10.

In 1984 perceel 12.

Bij de afbraak werden 22 druivensoorten 'gered' en naar een hobby-serre van Koos Janssen Czn. te Poeldijk overgebracht.

En verder resten wat beelden en verhalen, die in het geheugen achterbleven, en weer bovenkomen nu het allemaal voorbij is.

BRONNEN: wijlen pater H.C. Jansen s.v.d., mevr. P.M.M. Janssen

NOOT

1 Een Zouaaf behoorde tot het vrijwilligersleger van paus Pius X. Het aantal vrijwilligers dat zich opgaf, was voor een belangrijk deel afhankelijk van de overredingskracht van de plaatselijke pastoor.

Zie ook: 'De Zouaaf Brecht Steen uit Naaldwijk...' door J.P. Jansen, die overigens Koos Thoen niet noemt. (Historisch Jaarboek Westland, 1994, p. 25 - 29)