

Schappen zijn niet groen

Over het mogelijke nut van de productschappen heb ik geen mening ('Productschappen moeten blijven'; *Trouw*, gisteren). Maar het geeft te denken dat niemand van de onder-tekenaars van de advertentie met oproep tot behoud, dat doet namens een groen bedrijf of een groene organisatie. Als Kamerlid had ik wel geweten hoe mijn stemgedrag in de-zen hierop af te stemmen, denk ik. *Loek Beukman Zevenhuizen*

De stoel van Donner

Ik onderschrijf de visie in het commentaar van maandag: de procedure voor de Raad van State kan niet in het openbaar afgehandeld worden. Maar ik kom tot een andere conclusie over Donner. Hij heeft door zijn handelen zelf een van de poten onder zijn nieuwe stoel doorgezaagd. Hij zal vele jaren ongemakkelijk zitten; ook met stevige lijn blijft de zaagsnede zichtbaar. Hij kan beter naar een andere, eervolle positie uitkijken. *Jan 't Mannetje Onderdendam*

Verdachtmakingen

Alles wat *Trouw* de laatste zes weken heeft gepubliceerd aan aantijgingen, verdachtmakingen, suggesties en generalisaties jegens het verzet ('Verzet pleegde systematisch oor-



Boeren voeren actie voor het afschaffen van productschappen. FOTO ANP

logsmisdaden') zetten verzetswoordvoerder Leen Kuyvenhoven (*Podium*) en historicus Herman Langeveld (*Letter en Geest*, zaterdag) recht. *Trouw* had al veel eerder zelf deze rechtzetting moeten doen. *J. Berkelaar Delft*

Blazoen gezuiverd

Wat was ik blij met het artikel van Herman Langeveld in *Letter en Geest*. Gelukkig worden ook goede daden

van Piet Doelman genoemd. Ik hoop dat hiermee het blazoen van de Westlandse verzetsgroep LO-LKP is gezuiverd. Mijn vader en moeder zaten in het Drents verzet. Talloze mensen zijn bij ons van eten, onderdak en kleding voorzien. Hebben m'n ouders alleen maar goed gedaan? Nee, er zijn dingen gebeurd, waar ik niet trots op ben. Ik realiseer me nu, dat mijn ouders toen de oorlog eindigde jonger waren dan

mijn kinderen nu. Je ging in verzet omdat je rechten werden afgepakt. Daarna was er geen weg terug. De druk werd steeds groter. Wat moet het een grote omslag in hun leven zijn geweest om van tamelijk gezagsgetrouw over te gaan op sabotage, liegen en stelen om bestwil. Verzetsmensen hebben een groot offer gebracht. Ze zijn er zeker niet ongeschonden uit gekomen.

J.T. Penning-Moorlag Honselersdijk

Toga uit, boetekleed aan

Voor alle (rk) geestelijken die overwegen een 'publiek gebaar' te maken naar de slachtoffers heb ik een idee: Gooi uw kazuifel, toga, of hoe de officiële gewaden heten mogen, af. Gooi uw witte befjes weg en trek een boetekleed aan. Te denken valt aan een gewoon kostuum of een pijt. Houd dat jarenlang vol en probeer om een paar treden lager te gaan staan, zodat u als gewoon mens gewone mensen in de ogen kunt zien. U zult verdriet zien in de ogen van velen en er niet aan ontkomen ook uw eigen verdriet op te merken. Dan wordt u mens met andere mensen. Dat zou pas een gebaar zijn. In deze dagen wordt gesproken over een koningszoon die zich plaatste tussen de mensen, maar niet in een koningskleed. Een voorbeeld? *Geertrui van den Berg Maassluis*

Respect voor Bodar

Eindelijk een priester die in het openbaar durft te huilen om al deze ellende. Ik heb nog niemand zó 'door het stof' zien gaan als Antoine Bodar. Hij heeft het aangedurfd. Diep respect én dank daarvoor. Waren maar meer van zijn collega's zo open. Dat zou helpen om al die anderen een beetje te kunnen verdragen; al die anderen die steeds precies de juiste woorden weten te kiezen, maar die woorden uitspreken zonder gevoel, zonder empathie of zonder verdriet.

Hetty de Bondt Zeewolde

Geen misbruik

Kerkhistoricus Peter Nissen gaat in op de relativerende opmerking van Deetman dat het misbruik in niet-katholieke instellingen net zo hoog is geweest als bij de paters. 'Wie zijn kind toevertrouwt aan priesters verwacht juist van hen geen misbruik.' Waarom juist van hen? Mag een ander het dan wel? Ik ben moeder van drie kinderen en ik verwacht van niemand, maar dan ook echt niemand waaraan ik mijn kinderen toevertrouw, dat zij kinderen misbruiken. Of het nu een priester is, een muziekleraar, trainer van de sportvereniging, familie vriend, opa, oom of wie dan ook. *Liesbeth ter Elst Renkum*